

„Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven . . .”

JEZUS CHRISTUS



Evolutie

eerste Jaargang . No. 1 . 15 October 1946

veertiendaagsch geschrift, dat uitvoerig schrijft over de openbaringen aan Jozef Rulof en de werkzaamheden van het Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap „De Eeuw van Christus” * Hoofdredacteur Leo Uittenbogaard. Het adres van de redactie en de administratie is: Nachtegaallaan 20 te 's-Gravenhage . Telefoon 391873.

Bij het eerste nummer

* Eindelijk dan beschikken U en het Genootschap over een eigen orgaan. Nog zijn formaat en omvang gering, maar we hebben daar vrede mee, als we bedenken, dat niets meteen groot was. Van belang is alleen, dat we thans een stem in het perskapittel bezitten — één, die voldoende volume bezit om door te dringen. Het is bitter noodig, dat dit geluid nú gehoord wordt. Nooit was de chaos in den mensch en in de maatschappij groter, maar nooit ook was het verlangen in de massa naar klaarheid zoo intens. De afgeleopen wereldbrand heeft onweerlegbaar duidelijk aangetoond, dat kerk noch wetenschap in staat waren het bevrijdende antwoord te schenken op de duizenden levensvragen. Het beeld van onze samenleving toont het individu, dat „zien” durft, een menschheid, die vechtend of berustend, maar in beide gevallen onmachtig, met de atoombom, haar door een technisch knappe, maar geestelijk arme wetenschap in de handen gedrukt, haar ondergang blindelings en onherroepelijk tegemoet gaat. Een somber, ontmoedigend beeld waaraan noch de wanhopig in God geloovende mensch,

noch hij, die Hem even wanhopig verwerpt, een kleuriger en hoopvoller gestalte vermag te geven.



Gij vraagt naar de geloofsbelijdenis van de hemelingen, en van ons, die de wijsheid van deze astrale Meesters verbreiden? Wel dan: wij willen Jezus Christus volgen, den Goddelijken Leidsman van allen, die het goede nastreven, want door Zijn weg te gaan en daadwerkelijk na te volgen wat Hij eischt, zullen we God bezitten!

* Is onze toekomst nu waarlijk hopeeloos, zijn wij wezenlijk tot den ondergang gedoemd?? Het feit al, dat wij den moed bezitten om thans te getuigen, bewijst, dat wij cultuurpessimisme, verworping en vergaan loochenen. Ondanks den schijn, dien we toch in alle opzichten tegen hebben, zijn wij zoo dwaas-idealistisch om in elk komend nummer te schrijven over het Koninkrijk Gods, dat den mensch op aarde wacht en dat hem het geluk, de veiligheid en het bewustzijn zal schenken, waarnaar hij de eeuwen door vertwijfeld heeft gehunkerd. Wat ons deze zekerheid geeft? Ons mensch-zijn! Wij aanvaarden, dat wij deelen zijn van onzen Goddelijken Schepper, vonken van Zijn Vuur, die naar Zijn Wil ondanks of beter juist dóór alle belemmeringen heen tot vlammen zullen worden, waarin Hij dan in Zijn volheid zal zijn belicht. Als Zijn kinderen zijn wij voorbestemd niet tot ondergang, maar tot stijging, tot volmaking. Wij ontleenen onze zekerheid voort aan het woord van Christus, Die dezen